

BESTAAT GOD?

Bijna een Belg op drie omschrijft zichzelf als agnost. Met andere woorden: hij of zij weet niet of God bestaat. In werkelijkheid beschikken we echter over objectieve bewijzen voor het bestaan van God.

Eerste bewijs voor het bestaan van God: **DE WETENSCHAP**

De wetenschappelijke wetten van de waarschijnlijkheid leren ons dat het leven door een intelligente ontwerper werd geschapen. Wie bijvoorbeeld aan de kant van de weg een horloge vindt, zal nooit denken dat het bij toeval werd gevormd. Iedereen weet dat het door iemand werd ontworpen. We weten ook dat het menselijk lichaam vele malen ingewikkelder is dan een horloge. Als een horloge dus al een ontwerper nodig had, dan is dat zeker het geval voor een menselijk lichaam. Een dergelijke creatie kan niet zomaar het resultaat zijn van het toeval.

Ook in de moderne geneeskunde hebben we daar een bewijs voor. Wie zou bijvoorbeeld zijn hand in ruil voor een kunsthand willen laten afzetten? U toch ook niet? Gewoon omdat een natuurlijke hand vele malen beter is dan de beste kunsthand. Omdat we niet eens in staat zijn een hand te maken die even goed is als het origineel, moeten we wel erkennen dat die hand werd gemaakt door een hogere schepper. Zijn werk is zo precies dat wij niet eens in staat zijn om het te reproduceren.

Ook iets alledaags als melk vormt een goed bewijs voor het bestaan van een goddelijke schepper (God).

Geef een wetenschappelijk onderzoeker een schuur vol met hooi en vraag hem om er een glas melk van te maken ... Dat zal hem niet lukken. Dat is veel te moeilijk, en de organische scheikunde die ervoor nodig zou zijn, is te ingewikkeld, zelfs voor het meest geavanceerde laboratorium. Maar met een beetje hooi kan een koe in een paar uur tijd honderden liters melk geven. Het is dus duidelijk dat er iemand nodig was die veel intelligenter is dan de mens om die 'eenvoudige' koe te bedenken.

Er is een andere wetenschappelijke wet die wijst op het bestaan van God: de tweede wet van de thermodynamica (of entropie). In een laboratorium kan die wet gemakkelijk worden bewezen. Ze leert ons dat elementen of organismen de neiging vertonen om terug te keren naar hun eenvoudigste staat. Een verwaarloosd huis, bijvoorbeeld, zal zich niet zelf renoveren. Integendeel: de staat ervan zal geleidelijk aan verslechteren, en op termijn blijft van het huis enkel maar een hoop stof over. De dingen hebben de neiging eenvoudiger in plaats van ingewikkelder te worden, tenzij iemand ingrijpt om ze ingewikkelder te maken. De wetenschap weet dat de aarde oorspronkelijk dood, dor en eenvoudig was, en toch wordt deze nu bevolkt door miljoenen soorten levende planten, dieren, insecten en microben. De aarde is niet eenvoudiger geworden, ze is ingewikkelder geworden. Dat wijst op het bestaan en de invloed van een ontwerper. Denken dat de natuur – in haar perfectie en adembenemende schoonheid – het resultaat van het toeval zou kunnen zijn, komt er bijgevolg op neer te denken dat een huis zichzelf heeft kunnen bouwen. Men zou miljoenen jaren de uiterst geringe waarschijnlijkheid kunnen afwachten dat de verschillende elementen van een huis zichzelf, en bovendien in de goede volgorde, in elkaar zouden zetten. Maar niemand zal ontkennen dat dit een ridicule gedachte is. Het is zoals geloven dat een Airbus A300 zichzelf in elkaar kan zetten als gevolg van een tornado die door een autokerkhof trekt.

Iedereen weet dat het gemakkelijker is om iets opzettelijk te doen dan het toevallig te laten plaatsvinden. Beslissen om een huis te bouwen is gemakkelijker dan hopen dat het huis zich toeval-

Het is zoals geloven dat een Airbus A300 in elkaar gezet zou worden als gevolg van een tornado die door een autokerkhof trekt.

lig zelf zou bouwen. Volgens dezelfde redenering zou het veel gemakkelijker zijn om het leven opzettelijk te scheppen dan dat het zou zijn ontstaan als resultaat van het toeval. Het *zou* gemakkelijker zijn, maar toen geleerden probeerden het leven (onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium) intentioneel te creëren, slaagden ze niet in hun opzet. Met andere woorden:

denken dat het leven toevallig werd geschapen, betekent in iets geloven dat niet logisch is, aangezien niemand erin geslaagd is het leven intentioneel te creëren. Het is veel verstandiger toe te geven dat het leven door iemand werd geschapen. De statistische onmogelijkheid dat het leven vanzelf zou zijn ontstaan (abiogenese of spontane generatie) wordt ook aangetoond door de DNA-molecule. DNA volstaat op zichzelf al om te bewijzen dat God bestaat. Het is immers veel te ingewikkeld en kan dus onmogelijk zonder goddelijke schepper zijn bedacht. (Het DNA is de genetische code die zich in elke levende cel bevindt.) De kanstheorie levert het bewijs dat de DNA-molecule niet vanzelf kan ontstaan. Een eenvoudige berekening toont ons bijvoorbeeld dat er ‘een op de tien, gevolgd door 614 nullen’ kans is om 300 genummerde tafeltennisballen in de goede volgorde uit een zak te halen. Besef daarna dat je in plaats van 300 tafeltennisballen 220 miljoen DNA-basenparen hebt (wat nodig is om slechts één menselijk chromosoom te vormen) en dat er in elke DNA-molecule 46 van die chromosomen zijn! (https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_désoxyribonucléique)¹.

Het DNA moet correct worden geplaatst. Zo niet krijgt men zieke individuen, of kan men er zelfs aan sterven. Het syndroom van Down of trisomie-21 (mentale achterstand) wordt veroorzaakt door een kleine fout in het DNA. We kunnen dus stellen dat er veel minder dan één kans op een miljard is dat het DNA toevallig ontstaat. De kans dat men in Las Vegas op speelautomaten grof geld wint is vele malen groter. Dat alles levert het bewijs dat er een schepper is die veel machtiger en intelligenter is dan wij. De Bijbel ondersteunt dat bewijs voor het bestaan van God: “Vanaf de schepping van de wereld wordt zijn onzichtbaar wezen door de rede in zijn werken aanschouwd, zijn eeuwige macht namelijk en zijn godheid.” (Romeinen 1:20)

Tweede bewijs voor het bestaan van God: **DE BIJBEL**

De Bijbel zelf vormt het tweede bewijs voor het bestaan van God. Deze bevat duidelijke tekenen die op de bovennatuurlijke aard van het boek wijzen – een boek dat onmogelijk door mensen kan zijn gemaakt – een boek dat enkel God heeft kunnen schrijven.

De Bijbel verzekert, met een zeer betrouwbare stelligheid, dat God bestaat. Wereldwijd blijft de Bijbel elk jaar de nummer één bij de boekenverkoop. In de loop der eeuwen hebben archeologen, historici en wetenschappers, nadat ze de Bijbel hadden getoetst, de waarachtigheid ervan verklaard.

De Bijbel toont ons dat De Auteur ervan een ongelooflijke kennis van de wetenschap bezat, een kennis die zijn tijd eeuwen vooruit was. De Bijbel verwijst bijvoorbeeld in Psalm 8, Vers 9 naar “alles wat de oceaan doorkruist”. In de 19e eeuw heeft dat zeekapitein Matthew Maury ertoe aangezet op zoek te gaan en zodoende de oceaanstromingen te ontdekken. De Bijbel was zijn tijd vooruit.

De Bijbel verklaarde 1400 jaar voor Christoffel Columbus dat de aarde rond is. De Bijbel vermeldt bijvoorbeeld dat wanneer Jezus terugkomt, Hij zowel overdag als in de nacht zal komen

¹ Noot van de vertaler: Ik heb de site laten staan die in de Franse tekst stond. De informatie in de Nederlandse versie (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur>) is immers niet helemaal dezelfde.

(overdag wanneer de mensen op het land zijn, in Matteüs 24:40-41, en in de nacht, in Lucas 17:34). Dat bevestigt dat de aarde rond is. Het is immers nacht op de ene helft van de planeet, en dag op de andere helft. Dat zou niet mogelijk zijn met een aarde die een plat vlak is. Jesaja sprak 2500 jaar geleden over “het gewelf dat de aarde overspant” (Jesaja 40:22) – duizenden jaren voordat astrofysici het bewijs zouden leveren dat onze aarde wel degelijk rond is.

In de Bijbel vernemen we dat alle mensen van één man en één vrouw afstammen, Adam en Eva. De voorbije 150 jaar werd deze bewering afgedaan als belachelijk, totdat wetenschappers 20 jaar geleden het bewijs leverden naar aanleiding van een onderzoek naar mitochondriaal DNA bij vrouwen en naar het Y-chromosoom bij mannen. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ève_mitochondriale)²

Drieduizend jaar geleden, toen er in andere godsdiensten werd beweerd dat de aarde op de schouders van de reus Atlas rustte (in Griekenland), of op een reusachtige schildpad (in Mexico), of op vier olifanten (in Indië), stond er in de Bijbel dat de aarde nergens op rustte (Job 26:7: “... en laat Hij de aarde drijven op het niets.”). De leegte en de gewichtloosheid van de ruimte zijn pas in de loop van de voorbije 100 jaar onderzocht en bewezen. Maar de Bijbel had 3000 jaar geleden al gelijk. De Bijbel is niet alleen maar wetenschappelijk en historisch waar, hij is ook bovennatuurlijk. Hij voorspelt de toekomst. In het boek Hosea (3:4) voorspelt de Bijbel, zonder vergissing, dat het Joodse volk lange tijd zonder eigen land zal bestaan, buiten hun tempel, zonder koning, zonder leider, zonder offer. In het boek Jesaja (11:11) voorspelde de Bijbel, 2500 jaar geleden, dat het Joodse volk over de hele wereld zou worden verspreid, maar op een dag naar zijn vaderland zou terugkeren. Precies 60 jaar³ geleden werd die voorspelling verwezenlijkt, toen Israël opnieuw een volwaardige, onafhankelijke natie werd.

De Bijbel (Jesaja 66:8) voorspelde 2500 jaar geleden dat het nieuwe land Israël “in één dag ter wereld gebracht” zou worden, wat op 14 mei 1948 gebeurde toen het zijn onafhankelijkheid afkondigde. De Bijbel voorspelt zelfs wanneer Jezus terug zou komen (500 jaar voor zijn geboorte); het boek Daniël (9:26) leert ons dat de Messias moet komen en gedood moet worden voordat Jeruzalem en de tempel verwoest zullen worden. Jezus werd ongeveer 40 jaar voor die gebeurtenissen gekruisigd, in het jaar 70 van onze jaartelling, precies zoals voorzien.

Dit zijn maar enkele van de mogelijke redenen waarom Jezus heeft gezegd dat de Bijbel alleen al een voldoende bewijs vormt voor het bestaan van God, zodat er geen enkel ander bewijs nodig is: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten (met andere woorden, de Bijbel) luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat” (Lucas 16:31).

Derde bewijs voor het bestaan van God: **ONS GEWETEN**

Een derde bewijs voor het bestaan van God is ons geweten (onze innerlijke stem). Uit de statistieken, die trouwens door atheïsten worden aanvaard, blijkt bijvoorbeeld dat 95% van de wereldbevolking in God gelooft (*zie website adherents.com*). Het gaat om christenen, moslims, joden, hindoes, boeddhisten of animisten, maar het gaat noch om atheïsten, noch om agnosten. Ze geloven in God en ze bidden vaak tot Hem als ze een moeilijke periode doormaken. Zelfs Richard Dawkins,

² Noot van de vertaler: Ik heb de site laten staan die in de Franse tekst stond. De informatie in de Nederlandse versie (https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_Eva) is immers niet helemaal dezelfde.

³ Noot van de vertaler: Het is ondertussen bijna 70 jaar geleden. De onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd op 14 mei 1948 afgekondigd. Zie ook de volgende alinea.

een notoir atheïst, bevestigt “de alomtegenwoordigheid van het geloof in God” in de hele wereld. Dat is moeilijk te verklaren! Als het bestaan van God onzeker is, waarom gelooft dan bijna iedereen in God, in elke taal en in elke cultuur, zelfs op zeer afgelegen eilanden en in de poolstreken? Dat lijkt zinloos. Het lijkt erop dat de mens in zijn hart overtuigd is van het bestaan van God. Dat is in feite wat er in de Bijbel staat: “Want wat een mens van God kan weten, is hen bekend; God heeft het hun geopenbaard” (Romeinen 1:19). “Zij tonen dat wat de wet vereist, in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan” (Romeinen 2:15). Dat is de reden waarom bijna iedereen in God gelooft. De dag des oordeels zal niemand in staat zijn om tegen God te zeggen dat hij niet van zijn bestaan afwist.

Vierde bewijs voor het bestaan van God:

DE CHRISTENEN

Een vierde bewijs voor het bestaan van God vormen de Christenen zelf. Logischerwijs, als God bestaat, zou men kunnen geloven dat Hij zich aan andere mensen in de wereld openbaart. Het christendom vormt wereldwijd de grootste godsdienst. Twee miljard mensen zijn christenen, een derde van de wereldbevolking. Ze getuigen van een echte God die hun leven heeft veranderd, die hen van drugs, een depressie, de wanhoop heeft verlost en die elke dag in hun leven wonderen verricht.

Laatste bewijs:

JEZUS-CHRISTUS

Jezus-Christus, ten slotte, vormt ook een bewijs. God zelf is gekomen, heeft met ons geleefd en werd voor ons gekruisigd. Zelfs cynici zeggen dat er nooit iemand als Jezus is geweest. Ze erkennen dat Hij een goed en eerlijk man was. Jezus heeft gezegd: “Kan iemand van u aantonen dat Ik mij aan bedrog bezondig? Als Ik dus de waarheid verkondig, hoe komt het dan dat u Mij niet gelooft?” (Johannes 8:46).

Ons geweten, de schepping, de Bijbel en de Kerk vormen de eerste vier getuigen. Jezus, de vijfde, is de belangrijkste getuige. Vijf getuigen zijn meer dan voldoende om iemand in de rechtbank te veroordelen. Ondanks deze vijf getuigen vragen velen zich evenwel af waarom, als God bestaat, Hij zich niet laat zien, wat elke twijfel weg zou nemen. Iedereen zou dan in God geloven.

Toen bijvoorbeeld Bertrand Russel, een notoir atheïst, werd gevraagd wat hij tegen God zou zeggen als hij Hem de dag des oordeels zou zien, antwoordde hij: “Mijnheer, waarom heeft u zoveel moeite gedaan om u te verbergen?”. Russel zou echter niet verbaasd moeten zijn. In de Bijbel staat immers dat God zich verbergt. In Jesaja 45:15 lezen we: “Waarlijk, U bent een verborgen God, U, God en redder van Israël.” Apostel Paulus heeft zelfs het volgende gezegd: “Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan ...” (1 Kor. 2:7). In Psalm 44:25 staat: “Waarom verbergt U uw gelaat? ...”

Ik denk dat God ons geloof op die manier op de proef stelt. In het boek Deuteronomium (13:3)⁴ staat: “De heer uw God stelt u dan op de proef om te zien of u Hem met heel uw hart en ziel bemint.” In de brief van Jakobus (1:3) wordt er met de volgende woorden naar verwezen: “... dat de beproeving van uw geloof ...”

⁴ Noot van de vertaler: in de Willibrordvertaling (1995) is dit 13:4.

Hij heeft ons in zo'n situatie geplaatst dat we de keuze hebben tussen geloven of niet geloven dat Hij bestaat. Het zou ingaan tegen zijn doel wanneer hij ons ertoe zou dwingen zijn bestaan te erkennen voordat onze beproeving voorbij is.

Bovendien horen velen onder ons Gods stem niet omdat Hij niet schreeuwt. Hij fluistert. (1 Koningen 19:12: "Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.")

Een zacht gepraat of gefluister wordt gemakkelijk niet gehoord.

Misschien heeft God ons, in het kader van onze beproeving, de mogelijkheid gegeven Hem te negeren. Als iemand wenst te geloven dat God niet bestaat, dan mag hij dat. Hij kan zijn leven lang op die manier leven, en ook zo sterven. Niemand zal in staat zijn hem iets anders te bewijzen omdat hij niet wil geloven.

Bij het geloof gaat het dus niet om feiten en/of cijfers, maar gewoon om een keuze.

Er zijn heel veel feiten en cijfers, zoals hierboven al vermeld. Natuurlijk is het niet fout om naar bewijzen te zoeken. God vraagt ons niet een sprong in het geloof te maken of blind in Hem te geloven. Het geloof berust op feiten, maar het staat vast dat iemand die niet wil geloven nooit overtuigd kan worden door een reeks van feiten.

WAAROM IS ER KWAAD EN LEED?

Toch zijn er echte vragen die het voor sommigen onder ons moeilijk maken bovenvermelde bewijzen voor het bestaan van God te aanvaarden. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom God, als Hij dan toch bestaat, het kwaad in de wereld toelaat, zoals oorlog, misdaad en ziekte.

Om die vraag te beantwoorden, moet we er eerst aan herinneren dat de wereld perfect was op het moment dat God deze heeft geschapen – zonder kwaad en zonder leed (*lees het boek Genesis, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3*). Dat toont zijn intentie. Toen Jezus op aarde was, genas Hij zieken en hielp Hij de mensen die leed doorstonden. Dat toont duidelijk Gods karakter. Leed en zonde kwamen er pas na de opstand van de mens tegen God. Op dit moment leven we in een wereld die niet onderworpen is aan het gezag van God. Jezus heeft zelfs gezegd dat Satan momenteel de vorst van deze wereld is (Johannes 12:31, Efeziërs 2:2). Dat is de reden waarom wij lijden. God heeft evenwel beloofd dat hij bij zijn terugkeer de wereld zou herstellen en het leed zou wegnemen.



WAAROM DE HEL?

Een andere vraag is hoe God in staat zou zijn mensen voor de eeuwigheid naar de hel te sturen aangezien Hij goed en barmhartig is. In de Bijbel staat dat God niet wil dat wie dan ook naar de hel gaat (2 Petrus 3:9), maar Hij voorspelt dat de meeste mensen niettemin daar zullen eindigen (Matteüs 7:13-14). Het is dus niet de keuze van God, maar de onze. "God echter bewijst zijn liefde

voor ons juist doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

We weten dat de hel eeuwig is en dat er geen mogelijkheid bestaat om eruit te komen (Lucas 16:26). De mensen in de hel worden niet slechts gestraft voor wat ze op aarde hebben gedaan, maar ook omdat hun opstand in de hel voortduurt, tot in de eeuwigheid. Zo heeft bijvoorbeeld de rijke man in de hel (Lucas 16) geen verdriet getoond voor wat hij met Lazarus heeft gedaan, in de hel was hij dezelfde persoon als op aarde.

God houdt van ons, maar Hij is ook een rechtvaardige rechter, en een rechter leeft de wet na, zelfs als hij bekommerd is om degenen die hij veroordeelt.

PERSOONLIJKE NOOT

Op een dag dreef een kapitein van het Russische leger de spot met mij. Hij beweerde dat het christendom louter een sprookje en een verzameling mythen is. Ik vroeg de kapitein of hij al in een dergelijk gevaarlijke situatie was terechtgekomen dat hij tot God had gebeden. Nadat hij even had nagedacht, gaf hij toe dat hij inderdaad had gebeden. Ik wees hem erop dat hij wist tegen wie hij kon praten als hij in moeilijkheden verkeerde! Eigenlijk was hij echt gelovig. We lachten allebei omdat hij wist dat het waar was.

God bestaat écht. Ik denk dat u het in het diepste van uw hart weet, zoals de Russische kapitein. Veel atheïsten zijn tot dezelfde conclusie gekomen.

Félix Leseur (voormalig leider van de atheïstische beweging in Frankrijk), Nicky Gumbel (oprichter van de Alpha-cursus) en schrijver CS Lewis (auteur van De Kronieken van Narnia) waren allen overtuigde atheïsten voordat ze christenen werden. Ze hebben de bewijzen voor het bestaan van God onderzocht en zijn van pad veranderd omdat ze de waarheid hebben ontdekt.

U hebt een fantastische gelegenheid om uw leven te veranderen. Ik denk dat u deze brochure niet toevallig leest. God heeft het geregeld. Misschien zult u dat soort kansen nooit meer krijgen.

Jezus zegt: “Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.” God is nu dicht bij u. Hij heeft uw aandacht getrokken, dankzij deze brochure en in andere omstandigheden, en Hij vraagt u om een beslissing te nemen. Wat gaat u doen? De Bijbel moedigt ons aan om “ons met God te verzoenen”. Er moet een verzoening komen, want er is een belemmering die ons van God scheidt. In de Bijbel staat: “maar uw misdaden brengen een scheiding teweeg tussen u en uw God” (Jesaja 59:2 SEG 21).

De zonde vormt een probleem voor u (net als voor mij). We zondigen in wat we zeggen, in wat we doen en in wat we denken. Ook zondigen we door niet te doen wat we zouden moeten doen. Zodra we begrijpen hoe diep het probleem van de zonde zit, beseffen we duidelijk dat we elke dag heel vaak zondigen.

Als u maar 10 keer per dag zou zondigen, zou u een heilige zijn. Maar in de loop van een mensenleven van 70 jaar, zult u 255.500 keer hebben gezondigd (en dus meer dan een kwart miljoen zonden hebben begaan). We zijn schuldig, en God is een goede rechter die het kwaad moet straffen als Hij het aantreft. Hoe zouden mensen reageren als een Belgische rechter zou beslissen de wet te negeren en verkrachter en moordenaar Marc Dutroux vrijlaat uit de gevangenis? Iedereen zou zeggen dat het een slechte rechter is, omdat hij de wet heeft geschonden die hij diende na te leven. Op dezelfde wijze kan God iemand niet bevrijden van de straf voor zijn zonde als het door de wet vereiste losgeld niet werd betaald. God heeft er al de betaling van geregeld, maar iedereen moet zichzelf van zijn zonden afwenden om deze gunst te aanvaarden. In de Bijbel staat dat er op de dag van Pinksteren meerdere duizenden mensen naar apostel Petrus luisterden, en ze beseften allen hun zonden, net als u vandaag. Ze beseften dat ze in groot gevaar waren vanwege hun zonden. Ze vroegen Petrus: “Wat moeten wij doen?” Zijn raad geldt nog steeds. Hij zei: “Bekeer u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden”. Met nog vele

andere woorden getuigde hij, en hij spoorde hen aan met de woorden: “Laat u redden uit dit ontaarde geslacht!” (Handelingen 2:38-40). God zegt tegen ons: “Was u, reinig u! Uit mijn ogen met uw misdaden! Houd op met kwaad doen. Leer liever het goede te doen” (Jesaja 1:16-17).

Iemand die zich bekeert neemt de beslissing zich tot God te wenden en zijn vertrouwen te leggen in de vergeving die Hij schenkt in de persoon van Jezus-Christus. Het is een nieuwe geboorte (Johannes 3:3), een nieuw begin voor uw leven (2 Kor. 5:17). Jezus is de enige die ons kan bevrijden uit de val waarin we gevangen zitten. Of met zijn eigen woorden: “Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader” (Johannes 14:6). Ik moedig u aan om vandaag een beroep te doen op Hem, want “Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden” (Rom. 10:13). In 1 Johannes 1:9 lezen we: “Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid”. Moge God u leiden en u voortaan helpen de waarheid te ontdekken en erin te wandelen.

– Kerby *RIALS*

U BENT ALTIJD WELKOM OP ONZE VERGADERINGEN:

ARLON (AARLEN): Église Parole d'Espoir: zondag 10u., donderdag 19u30. ADRES: 15 rue de Viville, 6700 ARLON (Aarlen). E-MAIL: info@egliseparoledespoir.be WEB: <http://www.egliseparoledespoir.be> TEL: +32 496 42 29 60

BASTOGNE (BASTENAKEN): Assemblée Chrétienne de Bastogne. FACEBOOK: The Bridge Assemblée Chretienne. ADRES: (zondag 11u). Rue Gustave Delperdange, Sportcentrum, Salle de Réunion. E-MAIL: kerbyrials@aol.com. WEB: <http://www.acbastogne.be>. TEL: +32 494 41 75 54